

Cahit Külebi
Yurdum

1917 senesinde
Topraklarında doğmuşum,
Anamdan emdiğim süt
Çeşmeden, tarlandan gelmiş,
Emmelerim sınırlarında
Senin için dövüşürken ölmüşler,
Kalelerinin burcunda
Uçurtma uçurmuşum.
Çimmişim derelerinde
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm
Topraklarının üstünde.
Koca koca kamyonlara binmişim
Daha büyük şehirlerine
Okumaya gitmişim,
Eşkıyalar yolunu kesmiş
Alacak şey bulamamışlar.
Topraklarının üstünde
Top oynamış, âşık olmuş, düşünmüş
Ahhap edinmişim.
Kederlendiğim günler olmuş
Naçar dolaşmışım sokaklarında.
Sevinçli günlerim olmuş
Başım havalarda gezmişim.
Bağrımı açıp ılgıt ılgıt
Esen serin rüzgârlarına
İlk önce kıyılarından
Denizi seyretmişim.
Issız çorak ovalarında
Günlerce yolculuk etmişim.
Ağladığım senin içindir!
Güldüğüm senin için;
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin!

[Cahit Külebi; **Bütün Şiirleri**, Adam Yayıncılık, İstanbul 2001, s.108-109]

Melih Cevdet Anday
Düzenli Dünya

Bayılırım şu düzenli dünyaya
Kışı yazı
Baharı güzü
Gecesi gündüzü sırayla.
Ağaçların kökü içerde
Bütün ağaçların kökü içerde
Dağların başı yukarda
Bütün dağların başı yukarda
İnsanların aklı başında
Bütün insanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş işaret orta yüzük serçe.
Diyelim kalksa da serçe
Orta parmağa doğru yürüse
Ne haddine!
Yahut akasyanın biri
Başını toprağa daldırıldığı gibi
Bir gezintiye çıksa
Merhaba kestane, merhaba çam
Selâmün aleyküm aleyküm selâm
Kimsin nesin nerelisin derken
Laf açılır mı bizim akasyanın kökünden.
Bir uğultudur başlar rüzgârda
Kökü dışarda, kökü dışarda...
Yahut ne olur koca bir dağ
Baş aşağı gelsin...
Aman Allah göstermesin.
Bayılırım şu düzenli dünyaya
Alta ölüler
Üste diriler
Gel keyfim gel!

[Melih Cevdet Anday; **Rahatı Kaçan Ağaç**, 4.Baskı, Adam Yayınları, İstanbul 2000, s.72-73]

Ahmet Efe
Attâya

Sus diyor
Ağlama diyor annem
Susmazsan seni
Attâlara götürmem!
Bak şu işe
Bulutları hiç kimse
Attâlara götürmez
Öyleyse...

(Ahmet Efe; **İşğin Yüreği**, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s.42)

Hasan Âli Yücel
Kelebek

Yel estikçe uçuşan
Yapraklara benziyor.
Durmadan, yorulmadan
Daldan dala geziyor.

Kanatları ipektir,
Bozulur dokununca.
Sanki canlı çiçektir
Açar bahar olunca.

Üstündeki renkleri
Seyretmeye doyamam.
Yapamaz böylesini
Benim diyen her ressam.

Ben onu çok severim,
Koşup tutmak isterim.
Fakat kaçır yaramaz,
Uçmadan yaşayamaz.

(Hasan Ali Yücel; **Sizin İçin**, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s.7-8)

Hasan Demir
Babam Para Kazanıyor

Niçin gidiyorsun baba
Her sabah evimizden
Mutfakta ekmek varken
Ekmek parası kazanmaya?

Bir gün de üç beş kuruş
Dondurma parası kazansana.

(Hasan Demir; **Kuşlarla Büyüme**, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s.29)

Vasfi Mahir Kocatürk
Yurt Türküsü

Güzel yurdum, dağlarını
Uzaktan göresim gelir.
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.

Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların,
Türkü söyler akşamların,
Bana kendi sesim gelir.

Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum.
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.

Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni,
Güzel yurdum, güzel yurdum.

(H.Fethi Gözler, **Türk Çocuklarına Vatan, Millet ve Kahramanlık Şiirlerinden Bir Demet**, MEB Yayınları, Ankara 2001, s.142)